

*Elk jaar weer  
zo ergens richting  
laatste dag*

*Voel ik de tijdlijn  
door mijn handen  
glijden*

*Beelden ongewis  
zo scherp gevoeld  
en toch zo vaag*

*Er is geen taal  
voor wat het is*

*Elk jaar weer  
zo ergens richting  
eerste dag*

*Verdwijnt  
het oordeel  
van en over  
gisteren*

*Wil ik  
de nieuwe tijd  
en nieuwe ruimte  
slechts beleven  
als belevenis*

*Een gezond, liefdevol  
en onbevangen 2008 toegewenst*

*Pierre*

*Foto: Robert Tannemaat*